

Groot was je liefde
groot het verdriet
mooi de herinneringen
die je achterliet.

Dankbaar om haar leven nemen we afscheid van

Nadine Bogaert

Zij werd geboren te Wetteren op 18 maart 1943
en ging onverwacht van ons heen op 5 juli 2024.

Op vrijdag 12 juli 2024 om 14 uur
denken wij terug aan moeke haar leven
in aula GaandeweG, Burchtlaan 72 te Merchtem.
U bent van harte welkom.

De urne zal aansluitend begraven worden
op de begraafplaats te Opwijk.

Wie wenst kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be

Met dank voor de goede zorgen aan
Dr. Jos De Raedemaeker, directie en personeel
van het woonzorgcentrum De Oase waar moeke verbleef.

Nadine is

weduwe van

Paul De Smet

moeke van

Peter De Smet

Dirk De Smet en Carine Coremans

Mieke De Smet en Bart Mertens

Marie-Lou, Pepper en Sus

Eva De Smet en Bram Agelink

Imke

Bert De Smet

Kerensa Leys en Simon De Boever

Steve Van Eycke en Severine Boes

en kinderen

Kim Van Campenhout en Vicky Macharis

zus van

Arlette Bogaert

Viviane Bogaert

Els Bogaert