



Ten minste
één keer in je leven
win je het grote lot:
je moeder.
Het afhalen van de prijs
doe je dan dag na dag.
En oh,
wat ben je rijk!

Francine Lemmens

Weduwe van Albert Vanbuggenhout

Geboren te Merchtem op 19 juli 1934
en onverwacht overleden in het AZ-St-Blasius te Dendermonde
op woensdag 23 oktober 2024.

Lid van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodt

We gedenken Francine tijdens de verrijzenisviering in de kerk
van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodt te Merchtem,
maandag 28 oktober 2024 om 10 uur.

Samenkomst en begroeting achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend zal de begraafing van de asurne plaatshebben
op de begraafplaats te Merchtem.

Een laatste groet kan in het funerarium Moyson,
Burchtlaan 72 te Merchtem, vrijdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur.

Wie wenst, kan online condoleren via www.uitvaartenmoyson.be

Dit melden u:

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:

Luc en Monique Vanbuggenhout - Van Wemmel,
Marijke en Noah Vanbuggenhout - Ryckeboer,
Scout, Seth,
Hans en Kristel Vanbuggenhout - Peeters,
Amber, Oscar,

Myriam en Gerrit Vanbuggenhout - Franken,
Sander en Evelien Franken - Menu,
Ayra, Billie,
Marieke en Gerrit Franken - Peeters,
Mattijs en Lisa Franken - Abbeel,
Lisa en Toon Franken - Teugels,

Martine en Ludwig Vanbuggenhout - Dours,
Sam en Kimberly Dours - Van Keer,
Emiel,
Lotte en Koen Dours - Halet,
Rihanna en Valerie,
Jill, Aëron, Finn,
Toon Dours,
Silke en Sven Dours - Verdoodt,
Lou, Nell, Nieke,

Ingrid en René † Vanbuggenhout - Van Buggenhout,
Lieven Van Buggenhout,

haar schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten.

De families: Lemmens - Vanbuggenhout - Thomas - Gillis.

Onze dank gaat uit naar alle helpende handen
die onze moeder omringden.